

Bäckaby 28 maj -19

Bästa humanistvänner!

Vårsäsongen har troligtvis avslutats i de flesta av lokalförbunden, och en sommar, då vi alla får tillfälle att på olika sätt återhämta oss, ligger framför oss, även om det just där jag nu befinner mig har blivit kyligt igen. Kanske är det lite tråkigt att påminna om att det snart är höst, men faktum är att en snabb titt på vår hemsida visar att flera av lokalförbunden påpassligt redan har lagt ut information om höstens program! Bra jobbat!

Apropå hemsidan, så var förbundets hemsida föremål för diskussion vid ordförandekonferensen i Uddevalla. En vanlig åsikt, som framfördes, var att vår hemsida är innehållsrik och ganska lätt att hitta information i, men att den ger ett ålderdomligt intryck och bör förnyas. Layout och färgsättning uppfattas som "mossiga". En arbetsgrupp som ska arbeta med frågan tillsattes, och vid senaste styrelsemötet i förra veckan kunde vår skattmästare meddela att det finns ett kostnadsförslag på en ny lösning, som vi har beslutat att undersöka vidare.

Frågan om vår logotype, något som växte under årsmötet, är också ett ämne som vi har tagit upp och arbetar vidare med. Många är inte så nöjda med den nuvarande, uppfattar den som krigisk, omodern och svår att använda layoutmässigt, och vissa lokalförbund använder andra logotyper. En snabbsökning har visat att den gemensamma logotypen inte är så gammal och ursprunglig som många av oss trodde från början, och därför finns anledning att gå vidare med frågan, vilket styrelsen har gjort. Vi återkommer! I spåren av en ny logotype kommer frågan om pins, presentkort, bokmärken osv.

När hösten är ny inträffar den årliga Bok&Biblioteksmässan, där Svenska Humanistiska förbundet i vanlig ordning har en monter, där vi informerar om förbundets samlade verksamhet och säljer våra publikationer. Välkomna dit! Vi räknar med att årsboken för 2019, *Ordet och vinet*, författad av litteraturvetaren Johan Stenström, då ska föreligga. Det blir läsning att se fram emot! Finansieringen av årsboken är, i likhet med alla föregående år, säkrad genom anslag och bidrag från externa fonder.

Bok&Biblioteksmässan följs snart av De Svenska Historiedagarna, i år förlagda till Helsingfors. Förbundet representeras då av Christer Flodin och Johan Hjertén, som även vid detta tillfälle säljer våra böcker.

En fråga som vi har diskuterat i styrelsen är vår informationsskrift *Humanismen i vår tid*, ett viktigt dokument för att klargöra förbundets syn på humanism. Vi kommer att se över den och redigera om den något, framför allt språkligt. Den återfinns i nuvarande tappning på vår hemsida.

Jag har tidigare skrivit om vårt arbete med den så kallade museiboken, som är under produktion och kommer att bli klar i höst. Boken utgörs av en antologi med femton bidrag

vilka alla, utifrån skilda perspektiv, ger exempel på museisamlingar eller enstaka museiföremål, och hur de ger möjlighet till ny kunskap om det förflutna. Budskapet och vårt syfte med boken är att påtala att fysiska föremål är absolut omistliga i de kulturhistoriska museernas verksamhet, och för att avlocka tingen ny kunskap behöver vi aktiv forskning vid museerna. Detta är angeläget att framhålla i en tid då museerna av ekonomiska skäl ofta tvingas satsa hårt på utåtriktad verksamhet, på bekostnad av dokumentation, föremålsvård och forskning. I den här boken behandlas vad som vid en första åsyn kan se ut som ointressanta, skräpiga skärvor eller som smutsiga trasor, men som vid närmare undersökning visar sig gömma värdefulla berättelser om det förgångna – givet att det finns någon som kan tolka. Vi betraktar den kommande boken som något av en stridsskrift!

Alldeles nyligen läste jag i tidningen att humaniora i vissa avseenden lever på sparlåga vid flera av våra universitet och högskolor. Alltför få unga människor lockas av att studera humaniora på högre nivå, och detta i en tid då humanistiska värden, behovet av att kunna tolka historiska skeenden likaväl vår tids samhällsutveckling, är mer nödvändiga än någonsin. Det är bekymmersamt, och det är ett av de bekymmer i vår tid som vi humanister har att inse, men försöka bekämpa och inte tappa modet av!

Nu önskar jag alla en härlig sommar, med vila, gemenskap, nöjen och vad ni nu väljer för återhämtning och glädje. Flera av er hoppas jag få träffa i höst, på bokmässan, men också på Lidingö, i Visby och i Östersund, där jag kommer att besöka respektive lokalförbund.

Varma försommarhälsningar till er alla

Katarina